

Tweris

geschreven en getekend door Nils

Lelijke dief! zegt Tweris. Zomaar van mijn kool eten op klaarlichte dag!



Tweris is heel boos op schildpad Elpens, maar hij krijgt hem niet te pakken.



Tweris denkt druk na om een plan te verzinnen waarmee hij Elpens terug kan pakken.

Tweris heeft tegen Elpens gezegd dat hij van de beek een gazonnetje heeft gemaakt. Elpens denkt: dat ga ik eens even uitproberen!

Plons! Het gazonnetje blijkt kroos te zijn. Elpens vaart verder op een blad. Dat was een gemene streek van Tweris, denkt Elpens.



Maar dan komt Elpens in een waterval terecht!



Gelukkig was Dolfie de dolfijn aan het oefenen voor een voorstelling. Er stond een trampoline beneden aan de waterval.



Elpens schiet van de trampoline omhoog en komt hoog in een boom op de kant terecht.



Achter de boom staat een kwekerij van alfalva. Elpens loopt naar de deur.

Als Elpens een bakje alfalva wil kopen mag hij een gratis rondleiding doen. Elpens denkt dat hij de alfalva misschien kan inruilen voor kool.



Even het bonnetje weggooien, denkt Elpens.



Door de veer in de prullenbak schiet Elpens omhoog.



Spring maar in de hand, roept de vogelgids. Die vangt je wel zacht op! Daarna volgt de rondleiding...

Dit is de Alfalf 3000, waarmee de alfalva wordt ge-oogst.



En dit is de ACV, Alfalva Centraal Vervoer. Hier werd de alfalva mee over de wereld gebracht.

De vogelgids zegt dat dit dynamiet wordt gebruikt om dieren af te schrikken die de alfalva willen opeten.



Kaboem!! De vogelgids heeft het dynamiet aangestoken. Elpens gaat er snel vandoor...



Tweris heeft vanuit zijn schuilplaats alles afgeluisterd.



Tweris gaat naar Dolfie en vertelt dat Elpens op het punt staat rijk te worden, want alfalva is in die tijd heel veel waard.



Tweris vraagt advies aan de wijze kat Gulfie. Hij wil voorkomen dat Elpens rijk wordt.



Ze rijden in de Kever naar een geheime plek waar niemand ze kan afluisteren.



Vermom je als geldwolf, zegt Gulfie tegen Tweris, daar is iedereen bang voor. Dan kan je Elpens te pakken krijgen.



Je alfalva of je leven! roept de als geldwolf
vermomde Tweris.



Elpens geeft snel alle alfalva
die hij bij zich heeft,
want hij is heel bang voor
de geldwolf.



Dan komt de ECHTE geldwolf achter een struik
vandaan. Die houdt er niet van om nage-aapt te
worden. Geef die alfalva nu maar aan mij! zegt hij.



Elpens heeft alles gehoord en gezien. Hij denkt: als
jij wat van mij afpakt, dan mag ik wel weer wat
kool van jou afpakken...

Gelukkig is er nog de voorstelling van Dolfie, dat is
tenminste nog iets leuks!



Maar er mag geen alfalva of kool in voorkomen, vind
Tweris. Daar moeten ze allemaal om lachen. Alleen
Dolfie snapt er niets van.